

Lausanne bevægelsens historie

Historien om Lausannebevægelsen må nødvendigvis begynde med historien om Lausanne-pagten. Man har kaldt Lausanne-pagten for et mirakel, og helt sikkert er det at uden det dokument, som blev til i forbindelse med den første konference tilbage i 1974 havde der ikke været en bevægelse i dag med samme navn.

Hvad var det for en tid og en situation, der gjorde det muligt at få 2.300 mennesker fra 150 forskellige lande repræsenterende mangfoldigheden af den kristne kirke på verdensplan til over de ti dage konferencen varede at tilslutte sig og personligt underskrive det dokument, som vi i dag kender som Lausanne-pagten? Det har siden dannet fundamentet for et utal af netværk og initiativer, der har ønsket at fremme verdensmission og gøre det ud fra en fælles platform.

Dokumentet satte ord på og åbnede perspektiverne for en række af de problemstillinger, som havde skabt spændinger og frustrationer både for enkeltpersoners engagement i mission og i relation til grupper og organisationer. Lausannepagten præsenterede et verdensbillede der var større end ens eget og gjorde det i en ånd, så mange turde lade sig udfordre.

Der er blevet givet en definition på hvad teologi er, som lyder således: En teologi er et sæt af svar baseret på Bibelen til et sæt af spørgsmål som enhver generation stiller. Det er det teologiske arbejde Lausanne-pagten forholder sig til. Fordi så mange forskellige nationaliteter og kulturer var engageret på konference i 1974 og i arbejdet med pagten åbnede det op for mangfoldigheden af de udfordringer kirken står overfor. Evangelisation og socialt engagement kunne ikke afskilles, for fattigdom, social uretfærdighed og truende katastrofer var åbenlyse for alle. Udviklingen inden for Kirkernes Verdensråd gjorde, at spørgsmål om kirkens enhed, diversitet og samarbejde trængte sig på. Det samme gjorde spørgsmålet om kristendommens sandhed i mødet med kravet om tolerance over for andre religioner. Hvad med spørgsmålet om religionsfrihed og menneskerettigheder, når medierne afslører, hvordan disse bliver tilsidesat i store dele af verden. Havde kirken noget at sige her og hvis ikke, hvordan kan den så være relevant for mennesker, som mangler disse rettigheder?

Det var sådanne spørgsmål de omkring 4000 deltagere på den første Lausanne konference måtte arbejde med. Blandt dem var der ikke kun teologer og teoretikere men også mennesker med en praktisk tilgang. Der var mennesker som kunne udlægge den bibelske tekst, men deltagerne repræsenterede også en stor praktisk erfaring med de konkrete spørgsmål som kom frem.

Lausanne pagten er siden blevet oversat til en række sprog, også på dansk og har dannet basis for en række internationale konsultationer, hvor arbejdsgrupper bestående af teoretikere men i langt højere grad af praktikere har produceret dokumenter om en række missionale problemstillinger. De findes i dag som Lausanne Occasional Papers og er en kæmpe ressource, som er tilgængelig for alle på Lausannebevægelsens [hjemmeside](#).

Den første konsultation blev holdt i 1980 i Pattaya. Senere i 2004 blev en lignende konsultation afholdt igen i Pattaya. Den første konsultation forholdt sig til omkring 20 emner. I 2004 var der ikke mindre end 33 arbejdsgrupper, som hver skulle producere deres "Occasional Paper".

I 1989 afholdt Lausannebevægelsen en stor international verdenskonference i Manila på Filippinerne. Her deltog omkring 3000 mennesker, heriblandt også en stor gruppe fra Danmark. For

flere af deltagerne var det første gang, man rigtig blev eksponeret til en økumenisk, evangelikal og ikke-luthersk sammenhæng.

Den næste store verdenskonference blev holdt i 2010 i Cape Town med mere end 4000 deltager. Denne gang kom størstedelen af deltagerne for første gang fra kirkerne i Afrika og Asien. Cape Town konferencen resulterede i et nyt dokument, nemlig Cape Town erklæringen, som ikke erstatter Lausanne-pagten, men som på ny formulerer teologisk og praktisk, hvad udfordringerne er til verdensmission anno 2010. Lausanne-pagten er også oversat til en række sprog, bl.a. dansk.

I år (2016) i august måned afholdes den 3. konference for unge ledere inden for Lausannebevægelsen i Jakarta. Omkring 1000 unge i alderen 25-35 fra hele verden er inviteret til at være med og har det sidste år forberedt sig på konferencen gennem oplæg og netværk. Fra Danmark er der 4 deltagere. Den første ungdomskonference blev afholdt i Singapore i 1986 og havde 300 deltagere. Igen i 2006 blev der afholdt en ungdomskonference denne gang med 550 deltagere.

Skrevet af Bodil Skjøtt, generalsekretær i Israelsmissionen og bestyrelsesmedlem i Evangelisk Alliance.