

# Lausannes globale høring om omsorg for skaberværket og evangeliet

## Opfordring til handling

St. Ann, Jamaica, november 2012

### Introduktion

Lausannes afholdt 29. oktober-2. november 2012 en høring om omsorg for skaberværket og evangeliet i St. Ann, Jamaica for at for at følge op på den del af Cape Town-erklæringen, som omhandler "omsorg for skaberværket" (Creation Care). Vi deltog en række teologer, kirkeledere, forskere og aktivister, som arbejder med omsorg for skaberværket – i alt 57 mænd og kvinder fra 26 lande fra Caribien, Afrika, Asien, Sydamerika, Oceanien, Nordamerika og Europa. Vi mødtes i regi af Lausanne-bevægelsen i samarbejde med World Evangelical Alliance, i et land og en region med en enorm naturlig skønhed, og vi nød, fejrede og reflekterede over det under, som Guds gode skaberværk er. Bibelske passager - herunder refleksioner over 1. Mosebog 1-3, Salme 8 og Romerbrevet 8 – inspirerede os i vore bønner, diskussioner og drøftelser over temaet **Guds verden, Guds Ord og Guds arbejde**. Vores møde fandt sted umiddelbart efter orkanen Sandy's ødelæggelse af Caribien og faldt sammen med stormens ankomst til Nordamerika. Ødelæggelsen og tab af menneskeliv var en chokerende påmindelse om aktualiteten, vigtigheden og det presserende ved dette mødes tema.

### To centrale overbevisninger

Vores diskussion, studier og bønner ledte os til to primære konklusioner

**Omsorg for skaberværket er i den grad "et evangelie-anliggende under Kristi herredømme"** (Cape Town-erklæringen I.7.A). Inspirerede af vores bibelstudier om den oprindelige intention, plan, og befaling til at tage sig af skaberværket, opstandelsesfortællinger og den dybdegående sandhed, at i Kristus er alt blevet forsonet med Gud, bekræfter vi, at omsorg for skaberværket er et anliggende, der må inkluderes i vores gensvar på evangeliet, idet vi proklamerer og handler på de gode nyheder om, hvad Gud har gjort og vil færdiggøre for verdens frelse. Dette er ikke kun bibelsk retfærdiggjort, men er en integreret del af vores mission og et udtryk for vores tilbedelse af Gud for hans vidunderlige plan for forsoning gennem Jesus Kristus. Derfor, vores tjeneste for forligelse er fyldt med stor glæde og håb og vi vil drage omsorg for skaberværket, selv hvis det ikke var i krise.

**Vi står foran en krise, der er presserende, og som skal løses i vores generation.** Mange af verdens fattigste mennesker, økosystemer og dyre- og plantearter bliver ødelagt af vold mod miljøet på mange måder, hvoraf klimaforandringer, skovrydning, tab af biodiversitet, vandmangel og forurening kun er nogle af de negative konsekvenser. Vi har ikke længere råd til selvtilfredshed og endeløs debat. Kærlighed til Gud, vores næste og den skabte verden såvel som vores passion for retfærdighed tvinger os til "presserende og profetisk økologisk ansvarlighed" (Cape Town-erklæringen I.7.A).

## **Vores opfordring til handling**

Baseret på disse to overbevisninger, kalder vi hele kirken, i afhængighed af Helligånden, til radikalt og trofast at tage sig af Guds skaberværk og herved demonstrere vores håb og tro på Kristi forvandlende kraft. Vi kalder på Lausannebevægelsen, evangeliske ledere, nationale evangeliske organisationer og alle lokale kirker til hastigt at respondere på personlige, lokale, nationale og internationale niveauer.

### ***Specifikt opfordrer vi til:***

1. **En ny forpligtelse til en simpel livsstil.** I erkendelse af at en stor del af vores krise kommer sig af milliarder af liv levet skødesløst, bekræfter vi Lausanne-forpligtelsen til en simpel livsstil (Lausanne Occasional Paper nr. 20) og opfordrer evangeliske kristne globalt til at tage individuelle og kollektive skridt henimod at leve inden for de grænser, der er i Gud gode skabelsesgave og til at forpligtige os på genopbygningen og bevaringen af den og ligeligt dele dens overflod med hinanden.
2. **Nyt og holdbart teologisk arbejde.** I særdeleshed har vi brug for vejledning inden for fire områder:
  - En integreret teologi for omsorg for skaberværket, der kan engagere seminarer, bibelskoler og andre, som kan klæde præster på til at oplære deres menigheder.
  - En teologi, der undersøger menneskehedens identitet både som en del af skaberværket og dens specielle rolle heri.
  - En teologi, der udfordrer de gængse økonomiske ideologier i relation til vores bibelske forvalterrolle over for skaberværket.
  - En teologi, der gennem håbet i Kristus og hans genkomst informerer og inspirerer til omsorg for skaberværket.
3. **Lederskab fra kirken i det globale syd.** Eftersom det globale syd repræsenterer dem, der er mest påvirket af den nuværende økologiske krise, er der et særligt behov for opråb fra syd og at det globale syd tage del i problemerne, der vedrører omsorg for skaberværket og handler på dem. Vi som deltagere i denne høring anmoder yderligere om, at kirken i det globale syd udøver lederskab mellem os, i håbet om at sætte dagsordenen for at fremme evangeliet og omsorgen for skaberværket.
4. **En mobilisering af hele kirken og inddragelse af hele samfundet.** Mobilisering må ske på menighedsniveau og inkludere dem, der ofte bliver overset og gøre brug af kvinders, børns, unges og oprindelige folks gaver såvel som professionelle og andre ressource-personer, der har erfaring og ekspertise. Engagement skal være udbredt og inkludere formelle, presserende og nytænkende samtaler med ansvarlige ledere i regering, erhvervsliv, civilsamfund og universitetsverdenen.
5. **Miljøaktioner blandt ikke-evangeliserede befolkningsgrupper.** Vi deltager i Lausannes historiske kald til verdensangelisering og tror på, at miljøproblemer repræsenterer en af de største muligheder for at demonstrere Kristi kærlighed og plante kirker blandt befolkninger, der endnu ikke har hørt evangeliet (Cape Town-erklæringen II.D.1.B). Vi opfordrer kirken til at fremme "miljøfokuseret mission", som en ny kategori inden for missionsarbejde (på samme måde som lægemission).
6. **Radikal handling til imødegåelse af klimaforandringer.** I bekræftelse af Cape Town-erklæringens deklARATION om den "Klimaforandringernes alvorlige og presserende udfordring", der forholdsmæssigt vil have størst indflydelse på de fattigste lande (Cape Town-erklæringen II.B.6), opfordrer vi til handling, der radikalt reducerer drivhusgasudledning og opbygger

modstandsdygtige samfund. Vi forstår disse handlinger som et led i udlevelsen af befalingen om at fornægte os selv, tage vort kors op og følge Kristus.

7. **Bæredygtige principper i fødevareproduktion.** I taknemlighed til Gud, der forsørger os, og ud fra vores overbevisning om, at vi skal blive gode forvaltere af skaberværket, tilskynder vi brugen af miljømæssigt og generationsmæssig bæredygtige principper i plante- og dyreavl (afgrøder, besætninger, fiskeavl og alle andre former for fødevareproduktion).
8. **En økonomi, der arbejder i harmoni med Guds skaberværk.** Vi opfordrer til, at tilgangen til økonomisk velstand og udvikling, energiproduktion, forvaltning af naturressourcer (inklusiv minedrift og skovbrug), brug og forvaltning af vand, transport, sundhedspleje, land- og byplanlægning, individuelle og fælles forbrugsmønstre bidrager til skaberværkets økologiske integritet.
9. **Lokale udtryk for omsorg for skaberværket,** der bevarer og fremmer biodiversitet. Vi opfordrer til, at den verdensomspændende kirke tager del i sådanne projekter samt foretager handlinger, der kan ses som "et lille skridt" eller "en symbolske handling" og på den måde være et stærkt vidnesbyrd om Kristi herredømme over al skaberværket.
10. **Profetisk fortalervirksomhed og helbredende forsoning.** Vi opfordrer individuelle kristne og hele kirken til profetisk at "tale sandhed til beslutningstagere" gennem fortalervirksomhed og lovlige aktioner så offentlige politikker og enkeltindviders praksis må ændre sig og være med til at fremme omsorgen for skaberværket og understøtte ødelagte samfund og habitater. Ligeledes, kalder vi på kirken til at "tale Kristi fred" ind i samfund, der er revet fra hinanden af miljømæssige stridigheder, mobilisere dem, der er dygtige konfliktlødere og bevare vores egen overbevisning med ydmyghed.

### **Vores opfordring til bøn**

Vore opfordringer til handling kalder på en endnu mere presserende opfordring til bevidst og inderlig bøn velvidende, at dette også er en åndelig kamp. Mange af os må begynde vores bøn med sorg og anger over vores manglende evne til at tage os af skaberværket og for vores manglende evne til at lede an i forvandlingen både individuelt og kollektivt. Efter at have smagt Guds nåde og barmhjertighed i Kristus Jesus og gennem Helligånden og med håbet om vores fulde forløsning, beder vi med tillid til, at den Treenige Gud kan og vil hele vores jord og alle, der bor her til ære for hans store navn.

Vi, deltagerne i høringen om omsorg for skaberværket, Jamaica 2012, inviterer kristne og kristne organisationer alle steder til at tilkendegive jeres støtte og forpligtelse til dette kald til handling ved at underskrive dette dokument individuelt eller på vegne af din organisation, institution eller anden kirkeligt organ. Enkeltpersoner kan underskrive ved at besøge <http://lausanne.org/creationcare> og følge anvisningerne. Organisationers underskrifter skal sendes som brev eller e-mail underskrevet af deres leder, formand, eller autoriserede repræsentant til [creationcare@lausanne.org](mailto:creationcare@lausanne.org) .

*Oversat af Eva Ortvald Erichsen – august 2013*