

Evangelisk Alliance kristen enhed og fællesskab

Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag: Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen livspraksis kendt og gældende i Danmark.

Vi er overbeviste om, at det er en vigtig opgave for denne sags forkæmper at demonstrere både evne og vilje til at søge enhed og fællesskab mellem kristne fra forskellige kirkelige traditioner. Det har vi gjort

gennem Evangelisk Alliance i mere end 125 år, og alle, der genkender sin identitet og hjertesag i dette fællesskab, er inviteret til at være med. Vores forskellighed skal ikke sløre det billede, at alle kristne tilbeder og bøjer sig for den ene og samme Gud, som lod sig se i Jesus Kristus. I ham er vi ét, uanset hvilken verdensdel vi kommer fra og uanset hvilken kirke, vi kalder vores.

Som evangeliske kristne står vi solidt placeret i den klassiske kristendoms

kilder. Med det udgangspunkt deler vi en række mærkesager, og i denne brochure vil vi give en kort introduktion til fem kerneområder, der på samme tid er fælles arvegods og fælles fremtid for Evangelisk Alliance i Danmark. Sammen arbejder og beder vi for, at kristendom og kirkeliv i Danmark i stadig højere grad må blive formet af de værdier, som kommer til udtryk i det følgende.

Ordet

Bibelen er en bog i en kategori for sig selv, for den bærer Guds aftryk og formidler Guds sandhed som ingen andre bøger. Den fortæller os både, hvem Gud er, og hvem mennesket er. I Bibelen møder vi det levende ord, Kristus, gennem det skrevne ord. Derfor er Bibelen normgivende for alle kristne til enhver tid.

„For mig er Bibelen fyldt af Guds inspiration. Den har Jesus som centrum, og det er Jesus, der giver Bibelen autoritet som et Guds ord til os og som en rettesnor for vores tro og liv.“

“



Peter Götz

Formand for Evangelisk Alliance og missionsforstander i Det Danske Missionsforbund

Efterfølgelsen

Man bliver ikke kristen af at være født i et bestemt land eller en bestemt familie. Historien om Jesus stiller os alle over for et valg, som kræver en aktiv stilling-tagen. Man kan tage imod troens gave, som gives af Gud, eller lade være. Og man kan følge efter Jesus, eller man kan lade være.

„Troen er en fantastisk gave, som sætter os fri til at leve! Når vi tager imod troens gave, følger der også et nyt liv og et kald til at leve i efterfølgelse af Kristus. Troen forpligter. Det er umuligt at skille de to ting ad: Enten både gaven og opgaven – eller ingen af delene.“

“



Thomas Bjerg Mikkelsen

Generalsekretær i Indre Mission

Missionen

Kristen mission er at invitere mennesker ind i troens sandhed og skønhed ved både ord og handling, så det bliver tydeligt, at Guds rige er kommet nær. Missionen er dybest set Guds egen henvendelse til verden, og enhver kristen er kaldet til at tage del i den.

„Mission er ikke bare en mulighed for de særligt interesserede. Det er noget helt grundlæggende for det at være en kristen, at budskabet om Kristus må fortælles videre til nye generationer og dem, der aldrig har hørt eller modtaget det. Det handler også om at vise omsorg for sin næste, arbejde for det godes sag og være med til at transformere verden med udgangspunkt i buddet om at elske Gud og mennesker.“

“



Birger Nygaard

Landsleder i Areopagos Danmark

Fællesskabet

At være kristen er at følge efter Jesus. Det kan man ikke gøre alene, men kun i et socialt og åndeligt fællesskab med andre mennesker. Det gælder både i den lokale og den globale kirkelige sammenhæng, at alle kristne kaldes til enhed og fællesskab med andre kristne på tværs af generationer, personlighed, køn, hudfarve og kirkeligt tilhørsforhold.

„Fællesskabet med andre kristne er afgørende for min tro. Det har udvidet mit syn på, hvem Gud er, og hvad han vil, at høre hvordan andre oplever Gud. Og jeg mister fokus og retning, hvis jeg ikke taler med andre kristne om min tro. En anden ting er, at vi kan hjælpe hinanden til at få en oplevelse af, at vi er villet af Gud, når vi viser, at vi vil hinanden.“

“



Sara Fischer-Nielsen

Læser internationale udviklingsstudier på Roskilde Universitet og er medlem af Byens Valgmenighed i København

Bønnen

Gud hører bøn, røres af bøn og svarer på bøn. Bøn er derfor mere end psykologi og selvaflaring – det er alle troende menneskers hjertesprog. Gud er ikke kun nærværende som usynlig Ånd eller kosmisk energi, men møder os personligt og griber ind i vores liv og verden. Og på tværs af forskellige, kirkelige traditioner henvender kristne sig i bønnen til den samme Gud gennem Jesus Kristus.

„At være sammen med andre kristne om at bede til Gud er noget af det, der mest tydeligt udtrykker enhed og fællesskab mellem kristne. For langt de fleste kristne betyder et forskelligt syn på fx dåb og nadver ikke, at man ikke kan bede sammen. I bønnen kan vi overskride grænser, som vi ellers ikke er så gode til at overskride.“

“



Bodil F. Skjøtt

Generalsekretær i Israelsmissionen.

Fakta

om Evangelisk Alliance

Hovedaktiviteten i Evangelisk Alliance er en bedeuge i januar, hvor omkring 30.000 danskere mødes til bøn i kirker over hele landet. Derudover afholder Evangelisk Alliance forskellige inspirationskonferencer for mission lokalt og globalt.

Evangelisk Alliance har sit navn efter den globale, evangeliske bevægelse, som vi deler rødder og hjerteblod med. Det har høj prioritet for os at bygge relationer mellem både evangeliske kristne i Danmark og de 400-500 millioner evangeliske kristne med tilknytning til World Evangelical Alliance over hele verden. Evangelisk Alliance i Danmark har eksisteret siden 1885.

Læs mere om Evangelisk Alliance på www.evangeliskalliance.dk

Giv en gave på:
Reg. 9570, konto 640 2151