

Bedeuqe2024



Tema: **Hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden**

VELKOMMEN

Dette hæfte udgives til inspiration til bedeugen i januar 2024. Med inspiration fra materialet udarbejdet af European Evangelical Alliance har Peter Götz, pastor emeritus, skrevet de danske tekster. Hæftet indeholder for hver dag i otte dage:

- Tema
- Bibelford
- Tekst til refleksion over temaet
- Forslag til bedeemner

BEDEUGENS TID OG RYTME Evangelisk Alliances bedeuge ligger i dagene 7.-14. januar 2024. Dag 1 er derfor lig med søndag d. 7. jan., dag 2 svarer til d. 8. jan. og så fremdeles. Flere oplysninger kan findes på hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk.

INDSAMLING Evangelisk Alliance bruger hvert år bedeugen som anledning til at samle ind til Evangelisk Alliances arbejde i Danmark og internationalt. Hvert år udvælger vi et vigtigt projekt, som vi særligt støtter det pågældende år. Se mere om dette på side 14-15.

KONTAKT Du er velkommen til at skrive til os på kontakt@evangeliskalliance.dk. Brevpost sendes til Evangelisk Alliance, Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. I øvrigt er bestyrelsens medlemmer tilgængelige telefonisk. Kontaktoplysninger findes på www.evangeliskalliance.dk

JESUS-BÅLETS VARME!



AF ERIK HOLMGAARD, FORMAND FOR EVANGELISK ALLIANCE

Hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden

Når vi sidder omkring et bål, bliver vi varme – og vi kommer til at lugte af røg. Når vi sidder omkring et Jesus-bål, bliver vores hjerter varme – og vi kommer til at »lugte af Jesus«!

Bedeugen her i begyndelsen af året er tænkt som sådanne Jesus-bål. Det er vores håb og bøn, at vi på tværs at kirkeskel mødes og varmes op, når vi sammen beder til vores fælles Gud, Far, Herre og Fornyer.

I kirkerne kan vi komme til at tænke: Det er først og fremmest lederne, som skal dele evangeliet med andre. Men det er HELE KIRKEN (dvs. alle), der skal bringe HELE EVANGELIET (og det er meget!) til HELE VERDEN (for alle har brug for det!).

Årets tema er hentet fra et internationalt JESUS-bål^{*}, som vi har sendt og sender folk hen til for at blive varme – og komme til at »lugte mere af Jesus«!

Kom hen til Jesus-bålet! Lad os dele Jesus-glæden og -varmen med hinanden. Først ved Jesus-bålet – og lad os så bære Jesus-lugten med derfra ud i vores hverdag. Godt nytår – i Jesus-varmen!

★ Det internationale »JESUS-bål« er Lausanne-bevægelsen, som Evangelisk Alliance Danmark er en del af. Der har været tre store konferencer i den sammenhæng. Tre store konferencer med kristne fra

næsten alle lande i verden. Det er i år 50 år siden, den første blev holdt i Lausanne, Schweiz, i 1974, deraf navnet Lausanne-bevægelsen. Siden har der været konferencer i Manila, Filippinerne, i 1989 og sidst

Cape Town, Sydafrika, i 2010. Næste konference er i Seoul, Sydkorea, i september 2024. Bed om, at alle deltagere må blive Jesus-varme – og bære Jesus-lugten med hjem.

1 DET GÆLDER OS ALLE

JOHANNESVANGELIET 20,21 Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.

Det ligger i kirkens DNA, at evangeliet, som vi har fået betroet, skal gives videre. Menneskeheden fik den gode jord betroet med besked om at værne, vogte og dyrke den. Jesu efterfølgere har fået de gode nyheder betroet for at plante dem i en verden, der for længst har mistet sin uskyld.

Det er en vigtig pointe i bedegens overskrift, at vi alle – du og jeg – er med til at bære evangeliets sandheder og værdier ind i vores verden.

Det er ikke blot gudstjenestens rituelle handlinger, præsterne, missionærerne, evangelisterne og dem, der er gode til ord og formuleringer, der bærer ansvaret. Det er også dem, der kan noget med deres musik eller deres kunst eller dem, der yder en social omsorg for andre. Det er os alle. Hele kirken.

Med vores liv og adfærd planter vi hver på vores måde det guddommelige kærlighedsfællesskab, der deler ud af sig selv og ønsker at blive delt med andre. Det afgørende er ikke *hvordan*, men *at* vi som efterfølgere af vores læremester med opfindsomhed, omsorg, kærlighed og forståelse for vores næste videregiver det, vi har fået. Det er os alle, hele kirken, der er kaldet til at bringe hele evangeliet til hele verden.

BØN

Tak for gaven over alle gaver - at du sendte din søn.

Tak for opgaven med at bringe din altomfattende kærlighed videre.

Vi bekender, at vi ofte søger vores eget.

Vi beder om, at du må sætte os fri fra vores egoisme, så vi kan og vil tjene dig.

OVERVEJ

Ser og anerkender vi for alvor, hvor mange måder evangeliet kan gives videre på?

2 I AL SIN MANG- FOLDIGHED

EFESERBREVET 4,1-6 Ét legeme, én ånd, ét håb, én Herre, én tro, én dåb, én Gud, alles fader.

Det er nærmest ubegribeligt, hvor stor og bred og mangeartet den kristne kirke er. Der er de små forfulgte fællesskaber i lande, hvor det er forbudt at samles. Der er store amerikanske megakirker. Der er de højstemte og højkirkelige udgaver af kristne fællesskaber i fornemme katedraler – og dem, der blot mødes i en stue. Tilsammen er vi hele den kirke, der skal give hele evangeliet videre til hele verden.

Vi forenes i troen på Gud som Far, Søn og Helligånd. Vi lægger vægten lidt forskelligt, mens vi anerkender, at der vokser smukke blomster i alle haver – også haver, vi ikke selv ville trives i.

Men vi er dog én kirke, »der sammen med alle de helige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse« (Ef 3,18-19).

Vi må være dybt bevidste om vores søstre og brødre, der mange steder i verden med livet som indsats må stå på mål for deres tro på Jesus Kristus. Ligesom vi er søskende til mange kirker i store dele af »de gamle kristne kulturer«, hvor der er brug for vækkelse.

BØN

Tak, Herre Jesus, for fællesskabet i dig og med dig, hvor vi i al vores forskellighed kan give de gode nyheder videre.

Giv os evne til at rumme og respektere alle, der bekender dig som Herre, som dine børn.

Vi beder for vores forfulgte brødre og søstre, som hver dag sætter livet på spil for troen på dig

OVERVEJ

Hvilke særlige evangeliske sandheder fik vi betroet, og hvad kan vi lære af andre?

3 SURDEJ ELLER SUBKULTUR?

MATTHÆUSEVANGELIET 5,13-14

Jordens salt og verdens lys.

Der er meget at tale om, når det gælder kirkens opgave som budbringer. Skal den kristne kirke være sit samfunds modkultur – fællesskabet, der forkynder de store, ufravigelige etiske, gudgivne livsnormer for sine omgivelser – uanset om verden omkring os billiger eller misbilliger os? Skal den være en profetisk røst, der modigt siger fra over for verdens forfald? Er kirken sat i verden for at være et fyrtårn, et pejlemærke for det gode og sunde liv? Med fare for, at kirken lukker sig om sig selv og sine for så vidt rigtige sandheder – men mister sin taleret.

Eller skal den kristne kirke forstå sig selv som en surdej, der gennemsyrrer sit samfund ved hjælp af involvering overalt, hvor det er muligt, aktiv næstekærlighed og samfundsmæssigt engagement, hvor der hele tiden må indgås kompromisser for at være synlige? Skal vi med Paulus som forbillede gøre os til tjenere for alle for dog at vinde nogle? (1 Kor 9,19ff) – med fare for at blive udvandet og tandløse

Kan disse positioner eventuelt forenes? Var det måske i virkeligheden den kombination af stort medmenneskeligt engagement og tydelig markering af gudgivne sandheder, Jesus mestrede? Og kan vi lære noget af det? Hvordan er vi i praksis sandheden tro i kærlighed? (Ef 4,15).

BØN

Vi takker for, at vi er jordens salt og verdens lys i kraft af dig, Herre.

Vi bekender, at vi som kirke kan komme til at sætte vores lys under en skæppe.

Hjælp os til at til at se de svage, de fattige og de fremmede, så de ser dit kærlighedslys.

OVERVEJ

Hvornår og hvordan skal kirken være en profetisk røst, og hvordan skal den involvere sig?

4 GUD – FAR, SØN OG HELLIGÅND

2. KORINTHERBREV 13,13 Herren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Det var en stor og afgørende præcisering af evangeliet, da Luther brød igennem med formuleringerne om Kristus alene, troen alene og nåden alene. Alle står vi i gæld til det grundlag, som hele den protestantiske kirke står på.

Lige siden den tid er store og vigtige evangeliske sandheder blevet fremhævet af forskellige bevægelser og kirkeretninger.

I 1700- og 1800-tallet hjalp pietismen os på vej med fokus på den troendes forhold til Jesus som frelser. I 1900-tallet blev det Helligånden, som fornyer og udrunder, som vi fik mere fokus på. Måske får vi i 2000-tallet et fornyet syn på verden som skabt af Gud og Gud som vores far?

Uanset det forkynder vi alle sammen den ene og samme treenige Gud med det samme fundament: At Gud i Kristus forligte sig med sin verden. At Jesus som det levende Guds ord viser os vejen til livet, fortæller os sandheden om livet og selv er livet i Gud. At dette bliver vores dybe erfaring, når Helligånden tager bolig i den troendes hjerte og derved gør Jesu død og opstandelse til vores daglige hvilested og virkested.

BØN

Tak, Gud, for evangeliets udtømmelige skønhed og storhed, som vi får lov at bære i skrøbelige lerkar.

Vi takker for de mange indsigter, som dine vidner op igennem historien har bragt os.

Vi beder for dem, som har mistet håbet og livsmodet. Må du møde dem med evangeliet, håb og fremtidstro.

OVERVEJ

Hvad lægger I mest vægt på i det fællesskab, hvor du hører til: Gud som Far, Søn eller Helligånd?

5 FOR HELE SKABERVÆRKET

MATTHÆUSEVANGELIET 6,10 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden.

Det er ikke kun de bibelske tekster, der fortæller os, at vores verden er i forfald. Det vil mange sige. Fra et kristent perspektiv vil vi sige: Faldet i synd. Faldet ud af vores gudgivne bestemmelse, hvor forvalterskab og forpligtelse er skiftet ud med egoisme og ejermentalitet. Det hører med til det kristne tilværelsessyn, at Guds frelse omfatter hele skaberværket. At Gud ikke bare elskede sine mennesker så højt, men at han elskede sin verden så højt, at han sendte sin søn.

Jesus viser os tydeligt, at Guds kærlighed omfatter hele menneskets eksistens: Det åndelige, det mentale, det fysiske og det sociale. Jesu hovedbudskab om, at Guds Rige er kommet nær, handler om mere, end at vi blot skal komme til tro og redde vores liv fra en fortabelse. Med al respekt for det! Men Guds hensigt med hans verden er større.

Derfor bliver den kristne kirkes forståelse af »hele evangeliet« - foruden at pege på forsoning og frelse for den enkelte - også en inspiration til at involvere sig i sociale opgaver med fokus på nød og fattigdom, fredsbevarende opgaver, der modvirker krig og ødelæggelse, naturbevarende opgaver, der tager vare på skaberværket, osv.

BØN

Tak Gud, for den verden, du har sat os i, dens skønhed og storhed trods synd og død.

Tak for løfterne om genoprettelse og frelse for hele din skabning.

Hjælp os med at værne om dit skaberværk og kæmpe for retfærdighed.

OVERVEJ

Hvad betyder ovenstående linje fra Fadervor: Komme dit rige, ske din vilje på jorden?

6 NÆR VED OG LANGT BORTE

APOSTLENES GERNINGER 1,8

I skal være mine vidner lige til jordens ende.

Den klassiske oversættelse af missionsbefalingen er: Gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det lyder mest som en marchordre. Mere korrekt står der nu nok: Idet I går ud – eller: Imens I går ud (og lever jeres liv), så gør alle folkeslag.... Det giver lidt mindre pres, men kan vise sig at være lige så effektivt.

Uanset, så er Jesu budskab klart: Alle skal høre de gode nyheder, alle skal have muligheden for at blive mine disciple. Jeg har gennem tre år vist jer, hvordan Guds Rige kan sætte en ny dagsorden i menneskers liv. Nu er det jeres tur til at forvalte og formidle dette – til verdens ende!

Til hjælp vil jeg sende Talsmanden, Helligånden. Han skal minde jer om det, jeg har talt, og han vil lede jer, udruste jer, gøre jer stærke – og hjælpe jer til indsigt, følsomhed og visdom i forhold til de opgaver, som I påtager jer – herhjemme eller i fremmede kulturer.

Det er kirkens, missionshusets, husgruppens opgave at have mission på alle sine dagsordener. I én eller anden form. Det er kirkens ufravigelige kald, hvis vi vil følge vores mester og være hans disciple. Og de kritiske røster skal have lov til at spørge: Er vi overhovedet en sand og troværdig kirke, hvis vi ikke rækker ud?

BØN

Tak, Herre, fordi du betror os at bære de gode nyheder videre og for hjælpen og kraften til det.

Tak for dem, der bragte evangeliet til os.

Vi bekender, at vi ikke altid deler evangeliet med andre.

Vi beder om, at du vil hjælpe os til at være dine vidner der, hvor vi er.

OVERVEJ

Er der en forskel på blot at komme til tro og på at være en discipel?

7 OGSÅ »DE ANDRE«

LUKASEVANGELIET 19.7 Men alle, som så det, (at Jesus besøgte tolderen, Zakæus) gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.«

At elske sin næste som sig selv betyder også at elske mennesker med en anden religion og et andet livssyn.

Når missionærer rejser til en fremmed kultur med en anden religion, forbereder de sig. De ved, at indsigt, forståelse og anerkendelse er vigtigt. Og dertil også respekt for det, »den anden« nu engang har lært at kalde sin gud eller sine guder.

Den respekt er også vigtig, når vi deler evangeliet i vores eget samfund, hvor vi i dag står ansigt til ansigt med mange livsopfattelser og med religioner, der har rødder andre steder i verden.

Udfordringen for os er at fastholde det syn: at uden Kristus er et menneske fortabt – men også, at Gud elsker alle mennesker. Derfor gør vi det også.

Mennesker, der forsvarer en anden religion eller en anden seksualmoral eller en anden livsstil end den, vi tror er god og rigtig, bliver nemt vores modmennesker i stedet for medmennesker. Når det sker, har vi tabt opgaven på gulvet.

Jesu efterfølgere – den kristne kirke – har ikke modmennesker, kun medmennesker, uanset deres race, køn, alder og seksuelle observans.

BØN

Tak, Gud, at du har skabt verden mangfoldig med forskellige kulturer og er nærværende i dem alle.

Tak, Jesus, for den imødekommenhed og respekt, du viste både jøder, romere og samaritanere.

Vi bekender, at vi ikke altid møder vores næste, som du møder os.

Vi beder dig vise os, hvordan vi kan elske flygtninge og migranter iblandt os.

OVERVEJ

Hvordan bliver vi de brobyggere i vores samfund, der fremmer respekt og tillid?

8 GUDS MISSION

2. KORINTHERBREV 5,19 Det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen.

Det er et afgørende perspektiv, at vores missionsindsats dybest set udspringer af Guds mission. Vi hjælper ikke Gud, men Gud hjælper os til at udføre hans mission. Det er hans plan om at frelse verden, som vi er draget ind i. Det er hans kærlighed til en falden menneskehed og et forfaldent skaberværk, der vækker vores kærlighed.

Alt, hvad vi læser i Bibelen om Guds indgreb, vidner om hans grænseløse kærlighed og et opgør med det, der vil skade og ødelægge livet.

Af nåde, med tilgivelse og i kærlighed, rækker han ud til en fortabt menneskehed og et ødelagt skaberværk. Hans redskab til at nå sine mål er kirken – menigheden, der skal varetage, forkynde og formidle hans vilje til at frelse sin skabning og sit skaberværk.

Det forpligter os på: **1.** En kærlighed til hele kirken som Guds folk i al sin mangfoldighed, genløst, frelst og friskt til at tage del i Guds mission. **2.** En kærlighed til hele evangeliet som de gode nyheder for enhver dimension af hans skaberværk, der er blevet hærget af synd og ondskab. **3.** En kærlighed til alle mennesker og hele den verden, som Gud elskede så højt, at han sendte sin eneste søn for at frelse den.

BØN

Tak, Gud, fordi du ikke har ladet os i stikken, men derimod besluttet at ville frelse din skabning og dit skaberværk.

Hjælp os med at huske, at du er den samme i går, i dag og til evig tid.

Vi beder om, at dit rige må blomstre frem på jorden.

Vi beder for dem, der ikke føler sig værd at elske. Mød du dem med dit blik.

OVERVEJ

Hvordan gør vi vores kirker til fællesskaber med kærlighed til hele kirken, hele evangeliet og hele verden?



EVANGELISK ALLIANCE ET INSPIRATIONSNETVÆRK

Evangelisk Alliance ønsker at kalde kristne til bøn for samfundet, kirken og kristen verdensmission. Hver måned kan du finde inspiration til bøn på facebook siden »Skal vi stå sammen og bede for Danmark?«. På hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk kan du

finde information om Lausanne-bevægelsen, Evangelisk Alliance i Europa og verden og meget mere. Månedligt udkommer Evangelisk Alliances nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig på Evangelisk Alliances hjemmeside eller via Facebook. På Facebooksiden »Evangelisk

Alliance - Danmark« får du løbende opdateringer fra Evangelisk Alliance, så følg os, og hold dig orienteret via hjemmesiden og Facebook om temadage i Evangelisk Alliances regi, bedegen og andre initiativer og aktiviteter, både nationalt og internationalt.

EN DEL AF ET GLOBALT NETVÆRK

Evangelisk Alliance er et bredt forgrenet fællesskab, der i alt tæller ca. 500 mio. kristne over det meste af verden. Evangelisk Alliance er i løbende kontakt med både det europæiske netværk European Evangelical Alliance (EEA) og det globale netværk World Evangelical Alliance (WEA).

SÅDAN ANVENDER EVANGELISK ALLIANCE INDSAMLEDE MIDLER

Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag: Vi arbejder for at gøre kristen

tro og livspraksis kendt og gældende i Danmark. Vi ønsker også at inspirere kristne i Danmark til at være med i Guds globale mission.

Hvert år støtter vi mindst ét internationalt

projekt i relation til vores internationale partnere i World Evangelical Alliance. Når vi vælger projekter, har vi fokus på forfulgte kristne, mennesker i nød og forkyndelse af evangeliet.

Foruden den daglige drift af Evangelisk Alliance i Danmark blev følgende formål støttet i det seneste regnskabsår:

Myanmar gennem Asian Access – 200.000 DKK.

EEA-støtte til Tyrkiet og Syrien – 30.000 DKK.

Medlemsbidrag til EEA WEA og Religious Liberty Forum – 30.000 DKK.

Udgifter til materialer og arrangementer i bedeugen – 10.000 DKK.

Deltagelse i EEAs generalforsamling – 10.000 DKK

Deltagelse i Lausanne konference i Norge og Los Angeles – 10.000 DKK

Bogudgivelsen SALT af Rebecca Manley Pippert – 15.000 DKK

I det kommende år planlægger vi blandt andet at støtte følgende formål:

Den forfulgte kirke i Sri Lanka gennem National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka

Lausanne 4 Congress i Seoul september 2024 – både forberedelse og deltagelse

Regnskabet for det seneste år er offentliggjort på evangeliskalliance.dk

INDSAMLING

SRI LANKA: BOMBEN PÅSKEDAG – IKKE DET ENESTE ...

Der sprang flere bomber på Sri Lanka påskedag 2019 – på luksushoteller og i tre kristne kirker. Nyheden nåede danske medier, da der var danskere, der omkom på hotellerne. Det blev en stor, voldsom nyhed med forfærdelige konsekvenser for de ramte. Evangelisk Alliance bidrog straks med økonomisk hjælp til den Sri Lankanske kirke via deres afdeling af Evangelisk Alliance.

For vores kristne søstre og brødre på Sri Lanka var det en særlig voldsom hændelse – men den var langt fra enestående. Desværre.

Der er voldsomme etniske og religiøse spændinger på Sri Lanka. Særligt ekstremistiske muslimske og radikale hindu-grupper udøver trusler og vold



mod kristne. Det er naturligvis meget alvorligt for dem. Evangelisk Alliance på Sri Lanka gør, hvad de kan, for at hjælpe kirkerne. For at holde overblik og vide, hvor de bedst kan hjælpe, registrerer de bl.a. trusler og voldelige overfald. De har siden 2009 registreret mere end 1.000 tilfælde af diskrimination, trusler og vold.

Ofte er det præster og deres familier, som rammes særlig hårdt. Derfor vil de gerne kunne tilbyde dem professionel hjælp til at leve med familie og i tjeneste i kirken under disse svære forhold. Særligt seks områder er hårdt ramt – områder med ca. 200 præster. De har lavet et hjælpeprogram, hvor de for ca. 125.000 kroner kan hjælpe 25 præster og menighedsarbejdere.

I Bedeugen samler vi ind til Evangelisk Alliance. Jo mere vi samler ind, jo mere kan vi sende til dette projekt. Måske kan vi hjælpe 25 – 50 – 75 – 100 – ?. For hvad vil de gerne i Evangelisk Alliance på Sri Lanka? »Målet?« skriver de, »er at kunne tilbyde hjælp og støtte til forfulgte præster og menighedsarbejdere for at styrke deres mentale sundhed. For at gøre dem mere robuste og resolute i deres tro, når de skal lede kirkerne under så udfordrende forhold!«

Lad os bede for dem, og lad os formidle dem en god sum penge. Penge, som ikke er vores – men som vi er betroet.

MOBILEPAY 50749
KONTO 9070-2075302331

ØNSKER MAN SKATTEFRADRAK FOR GAVER GIVET
VIA MOBILEPAY, SÅ HUSK AT OPLYSE CPR-NUMMER.
GAVER PÅ UNDER 500 KR. INDBERETTES IKKE.

UDHOLDENDE I TRÆNGSLEN

AF MIKE GABRIEL, LEDER AF AFDELING FOR RELIGIONS-
FRIHED, EVANGELISK ALLIANCE, SRI LANKA

I en udfordrende region af Sri Lanka forblev pastor Tony Benjamin og hans familie trofast i deres tro og virke. Deres dedikation blev prøvet i august 2022, da en nabo brød freden i deres samfund. Naboen gik sammen med sin bror uprovokeret til angreb på pastor Tonys hjem og lavede store skader med knuste ruder og ødelagte døre.

De to har før opført sig truende og forsøgt at få familien til at stoppe deres gudstjenester. Under angrebet skyndte pastor Tonys søn Sahan sig hjem, da hans søster fortalte ham om situationen, og blev selv mål for aggressionerne. Sahans cykel blev ødelagt, og han fik alvorlige skader på hænderne, der krævede omgående lægehjælp.

Det blev kompliceret, da en af angribernes hustruer viste sig at arbejde på det første hospital, hvor Sahan blev taget hen. Hun tilbageholdt med vilje nødvendig medicin og forlængede hans lidelser. Sahan blev senere udskrevet, men hans sår heled ikke ordentligt og gav alvorlige infektioner og ar. Sahan måtte derefter gentagne gange i behandling, men har det meget bedre nu.

Trods stadig modstand fortsætter pastor Tony med at forkynde i området. Det vidner om, hvordan Gud har styrket familien og givet dem mod til at blive ved med at forkynde evangeliet et meget fjendtligt sted.



EVANGELISK
ALLIANCE